



Nieuwsbrief Najaar 2016

Beste vrijwilligers, donateurs en relaties,

De herfst heeft al uitgebreid haar intrede gedaan. Na prachtige herfstkleuren in het arboretum is de tuin nu bedekt met een dik bladerkleed, koning winter is welkom. Graag praat ik u bij over het wel en wee van plant en mens in de Notoarestoeten.

Geuren en kleurenfeest

Onze open dagen waren wat later in de maand dan u van ons gewend bent, namelijk de weekends van 21/22 mei en 28/29 mei. Als bestuur voelen wij ons elk jaar opnieuw trots als het arboretum in volle bloei staat. Wat is het dan een feest om gasten te ontvangen in ons noordelijke paradijsje. Dit jaar was het weer ons niet altijd goed gezind, zodat er menigeen gebruik moest maken van onze paraplu's. Er waren gelukkig genoeg zonuren over waarop Martha en haar theedames het erg druk hadden met het bedienen van de bezoekers op het verandaterras en bij de gezellige zitplek voor de nieuwe openslaande deuren van het tuinhuis. Ook de muziek groepen Vrijjazzie en Sax & Strings speelden voor een welgevuld grasveld achter het tuinhuis. Voor 2017 kunt u alvast de volgende data van de open dagen in de agenda zetten: **de weekends van 20/21 en 27/28 mei!**

Boomplantmoment

Tijdens de Geuren en Kleurendagen was er op zondag 22 mei een klein feestje in de tuin. 's Middags om half 4 werden Paul Datema en Piet Jansen in het zonnetje gezet omdat zij beiden al vele jaren als vrijwilliger actief zijn voor het arboretum. En dat niet alleen op de vaste werkdagen, ook door de week wordt menig klusje geklaard. Twee door onze groenman Martin speciaal voor deze plechtigheid gereserveerde bomen: de Magnolia 'Heaven Scent' (ook wel beverboom genoemd) en de Frangula alnus 'Asplenifolia' (smalbladige vuilboom) mochten door Paul en Piet worden geplant. De twee vrijwilligers lieten zich niet storen door een pittig regenbuitje toen zij, omringd door familie en belangstellenden, hun bomen in de grond zetten. Jan Smit memoreerde in zijn toespraak de trouw van beide vrijwilligers, voortkomend uit hun plezier voor het tuinieren, maar ook uit liefde voor de Notoarestoeten. Paul is een vrijwilliger van het eerste uur. Bij de eerste vrijwilligersdag in oktober 1968, waarbij de windsingel is gepoot, was hij ook van de partij.

Daarna was hij twee keer aanwezig bij het wieden van de seradella die als groenbemester in het middengedeelte was gezaaid. Verder werd ook het werk van de andere vrijwilligers genoemd. Feiten die vertrouwen geven voor de toekomst van het arboretum. Na afloop was er voor allen een hapje en een drankje in het tuinhuis.

Vrijwilligersklussen

Op zaterdag 24 september gingen de vrijwilligers voor de eerste keer na de zomervakantie weer aan de slag. Naast het "gewone" tuinwerk werd er deze ochtend heel wat pootwerk verricht. Groenman Martin Spiljart en bestuurslid Jan Smit hebben in Duitsland jonge rhododendrons aangekocht en deze 'jonkies' kregen een plek tussen hun volwassen soortgenoten in de tuin. Op deze manier breidt de verzameling van de notaris zich steeds verder uit en wordt aan het doel van de Stichting Arboretum Notoarestoen Eenrum voldaan: beheer en onderhoud van de bijzondere bomencollectie en uitbreiden van deze collectie in de geest van de oprichter, notaris Smit. Dit alles is natuurlijk enkel mogelijk dankzij de financiële steun van onze donateurs en de inzet van onze vrijwilligers. Op de zaterdagen 29 oktober en 26 november kwamen zij opnieuw in actie om de tuin klaar te maken voor de winterstop. Er zullen in januari en februari van het nieuwe jaar extra vrijwilligersdagen zijn. Dan zal er in de tuin vooral aandacht besteed worden aan het kappen van enkele elzen, snoeien van de knotwilgen en uitdunnen van taxus, zodat de rododendrons wat meer "lucht" krijgen. Heb je zin om ook eens mee te tuinieren: Op 28 januari en 25 februari ben je van harte welkom. We starten om 8.30 u.!

Vrijwilligersuitje

Het is een goede traditie geworden om jaarlijks de vrijwilligers te trakteren op een dagje uit. Op 9 oktober bezochten we Landgoed Tenaxx in Wedde. Dit landgoed omvat 30 hectare, waarvan ruim 10 hectare is ingericht als arboretum met de grootste collectie treurbomen ter wereld. Tijdens een leerzame rondleiding van Martin Spiljart verwonderden we ons over het bestaan van zo'n groot aantal soorten treurbomen. Na de wandeling konden we ons opwarmen bij de houtkachel van het restaurant onder het genot van warme chocolademelk. We zijn vast van plan volgend jaar opnieuw met elkaar op stap te gaan.

Een sterfgeval in het Arboretum, de lijst en een app.

Op een rustige dag, zonder wind of regen, is ons een boom ontvallen. Het was nummer 113, de Malus 'Butterball'. Hij lag op een zondag dwars over het pad. Nummer 113 is nu geschrapt - opgegeven als overleden. Er bestaat een grote lijst met de nummers en de namen van alle bomen. Vroeger lag er een kopie van die lijst in een kastje bij de ingang van de tuin. Iedereen kon hem er uit halen en meenemen om te zien hoe elke boom heette. We werken er aan om dat op een nieuwe manier te doen: een app voor de telefoon die je vertelt wat je ziet, op elke plaats in het Arboretum. Nummer 113 zal niet meer op de lijst staan en ook niet in de app., maar we weten wel zeker dat er genoeg andere mooie dingen in zullen staan.

Vleermuizen

Op maandagnacht 27 juni werd in het arboretum een telling gehouden in het kader van een onderzoek naar het voorkomen van de z.g. Baard- en Brandts vleermuis in de provincie Groningen. Het onderzoek werd uitgevoerd door Regelink Ecologie en Landschap in samenwerking met Vleermuisgroep Groningen. Er is geprobeerd om bovengenoemde

Tip: Stuur deze nieuwsbrief gerust door aan vrienden of bekenden!